

In de workshop heb je in een groepje een verhaal geanalyseerd aan de hand van de klassieke verhaalopbouw van Aristoteles. Jullie hebben de geschreven tekst toen omgezet in beelden door samen vijf tekeningen te maken. Daarna heb je (afhankelijk van de lengte van de workshop) in je groepje het verhaal al een keer verteld. Met behulp van onderstaande stappen kun je het verhaal - of ieder ander verhaal - binnenkort vertellen aan je eigen klas!

- Stap 1** Maak een complete set van 5 tekeningen. Vul de (drie of) vier ontbrekende tekeningen uit de workshop aan. Het gaat niet om het mooi tekenen, maar om het vastleggen van de details in beelden.
- ✓ Gebruik waar het kan kleur, zo leg je ook de sfeer van het verhaal vast.
  - ✓ Vrij tekenen is vaak gemakkelijker als je vetkrijt gebruikt.
- Stap 2** Het hele verhaal is al een keer door jouw handen gegaan: het verhaal zoals het op schrift staat heb je niet meer nodig. Jouw eigen beelden beginnen het verhaal al in te kleuren. Leg de tekeningen in de juiste volgorde en oefen het verhaal hardop. Gebruik de tekeningen als 'spiekbriefje'.
- ✓ Oefen het verhaal staand, zodat je je hele lichaam kunt gebruiken.
- Stap 3** Probeer na één of twee keer oefenen of je het verhaal kunt vertellen zonder naar de tekeningen te kijken. Als je het niet meer weet, kijk dan niet naar de originele tekst, maar neem de tijd om rond te wandelen in de beelden!
- ✓ Pauzeer af en toe in je verhaal. Dit geeft jou de gelegenheid om na te denken en de luisteraars de mogelijkheid om hun beelden bij jouw verhaal te maken.

Na een paar keer oefenen ben je zover dat je het verhaal aan anderen kunt gaan vertellen. Ook de tekeningen zal je nu tijdens het vertellen niet meer nodig hebben!



*Veel vertelplezier!*